

BOEKENBENDE

NIEUWSBRIEF OVER BOEKEN FEBRUARI 2023

bovenbouw



WELKOM

... bij de tweede Boekenbende van dit schooljaar! Van 25 januari t/m 4 februari was de week van de

Nationale Voorleesdagen. Deze week stonden het lezen en het voorgelezen worden dan ook extra in de aandacht. Er werd voorgelezen door ouders en kinderen. Er werden favoriete boeken meegenomen van thuis en er werd zelfs op school in pyjama gelezen.

Het was een week vol boekenplezier.

Veel leesplezier! Jasmijn, Erwin en Melanie



Meesterlijke boekentips

Als leerkracht zie ik het als taak om kinderen enthousiast te maken over lezen. Er zijn zo ontzettend veel mooie boeken. Je moet ze alleen wel kunnen vinden. Ik vertel graag iets over kinderboeken die ik recent heb gelezen. Wie weet zit er een leuke bij voor jouw kind!

Heel de wereld wordt wakker

Ik doe regelmatig een poging om kinderen kennis te laten maken met poëzie. Deze prachtige bundel gaat daar zeker aan bijdragen. Schrijver en dichter Jaap Robben heeft de beste 333 gedichten van de laatste dertig jaar verzameld en heeft ze geordend van makkelijk naar moeilijk. Toen ik begon met lezen, wilde ik bijna ieder gedichtje wel delen en het was haast onmogelijk om het boek weg te leggen. Door de opbouw van het boek groeit het met je mee, waardoor het geschikt is voor alle leeftijden. Poëzie prikkelt de fantasie en zet aan tot denken. Ook bevordert het de woordenschat en bovenal is het vooral ontzettend leuk! Een heel grote aanrader dus!

Boekentips van leerplein 6

Desteny (9) vertelde vol enthousiasme over een boek dat ze laatst bij de bibliotheek had geleend. Ze houdt enorm van avontuurlijke boeken en dit boek past zeker in die categorie! **Expeditie Toi Moko, avontuur in Nieuw-Zeeland**, heet het boek. Je leest over een jongen die samen met zijn vader, een beroemde wetenschapper, en buurmeisje afreist om een mysterieus pakket terug te brengen naar Nieuw-Zeeland. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Naast het spannende verhaal leer je ook nog eens heel veel over de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland.



Het boek van **Abel (10)** zit in een andere categorie. Zijn boekentip gaat over **Ontzettend Smerig**. Zoals je al raadt, gaat dit boek over ontzettend smerige dingen. Het is wel belangrijk dat je van absurde humor houdt. Het is namelijk van de makers van de Waanzinnige Boomhut. Lekker overdreven humor!



**Door wie ben jij voor het laatst voorgelezen?
Door je juf of meester? Wist je dat het
superleuk is als er thuis ook nog steeds aan je
wordt voorgelezen! Ik ben benieuwd of je de
challenge aan durft te gaan!**



PRIJSVRAAG Verzamel met je klas zoveel mogelijk korte filmpjes van klasgenoten die door hun ouders, broers, zussen, opa's, oma's, burens of wie dan ook worden voorgelezen en win!

BOEKENBENDE

NIEUWSBRIEF OVER BOEKEN FEBRUARI 2023

bovenbouw



Nog meer boekentips

In groep 8 zijn heel veel kinderen dol op geschiedenis. Alan Gratz is een schrijver die dan ook heel populair is. Hij schrijft onder andere boeken over vluchtelingen, terrorisme en de Tweede Wereldoorlog. **Jamie (11)** is groot fan van de schrijver en leest op dit moment **9/11**. Hierbij volg je twee kinderen die door tijd en plaats van elkaar gescheiden zijn maar toch meer met elkaar gemeen hebben dan ze zelf weten. De één gaat een dagje met zijn vader mee naar diens werk in de Twin Towers, de ander woont in Afghanistan en helpt daar, jaren later, een Amerikaanse soldaat waardoor haar hele gezin in gevaar komt.



Vanuit leerplein 7 wilde **Noëlle (11)** graag vertellen waarom **Dagboek van een Muts - Liefdeskriebels** zo'n leuk boek is. Nikki, de muts waar de hele serie om draait, heeft al heel lang een crush en eindelijk heeft hij ook oog voor haar. 'Leuk!' hoor ik je denken. Maar drama ligt natuurlijk op de loer!

Wat maakt deze boeken nu zo leuk? Nou, iedere keer als je denkt dat het niet erger kan, wordt het toch nóg erger! Het is soms net een soap-serie. Om erachter te komen of het uiteindelijk toch nog goedkomt met Nikki en haar crush, moet je het boek toch echt zelf gaan lezen!

Levie (10) vertelt over zijn boek uit de bekende **Waanzinnig om te weten**-serie. Hij leest op dit moment over de verbazingwekkende Verenigde Staten. De boeken lezen heerlijk weg en staan boordevol interessante feiten. Van sommige feiten wist je niet eens dat je ze wilde weten! Het boek neemt je mee door de geschiedenis van het land. De Nederlanders die de baas waren in New York komen ook nog aan bod, maar of we daar nu zo trots op moeten zijn...



Geronimo

Ik was altijd een beetje sceptisch over de boeken van Geronimo Stilton, maar ik heb mijn mening bijgesteld. De laatste weken ben ik aangestoken door mijn dochter. Zij leende van de bieb namelijk een aantal klassiekers die door



Geronimo bewerkt zijn en daardoor prima te lezen voor de bovenbouw van de basisschool. De boeken van Jules Verne, de tovenaars van Oz, Robinson Crusoe, de Drie musketiers en vele anderen worden op deze manier heel toegankelijk voor kinderen. En eerlijk is eerlijk, ook ik vond ze leuk om te lezen! De meeste klassiekers kende ik namelijk alleen van naam of van de verfilmingen. Superleuk om op deze manier kennis te maken met de o zo rijke en wereldberoemde literatuur!

Voorlezen is voor alle leeftijden!

Er wordt vaak gedacht dat als kinderen zelf kunnen lezen, het niet meer nodig is om ze voor te lezen. Niets is minder waar! Voorlezen blijft belangrijk omdat je bijvoorbeeld nieuwe woorden kunt leren en omdat je fantasie geprikkeld wordt. Ook leer je je steeds beter in te leven in anderen en als je elke dag op een vast moment voorgelezen wordt, geeft het rust en zorgt het voor fijne momenten samen. Dus aan alle kinderen: haal een mooi boek bij de boekhandel of bibliotheek en laat je voorlezen! En aan alle ouders: haal samen met je kind een mooi boek bij de boekhandel of bibliotheek en ga voorlezen!

Wil jij ook over je lievelingsboek vertellen? Dat kan, geef het door aan meester Erwin en wie weet sta jij in de volgende Boekenbende!